



واحة السلام - نوية شلوم
Wahat al-Salam - Neve Shalom



מכון ון ליר בירושלים
THE VAN LEER JERUSALEM INSTITUTE
معهد فان لير في القدس

ערב דיון לכבוד ספרה של מנאר חסן **סמויות מן העין** נשים והערים הפלסטיניות

ביום ראשון, 6 במאי 2018, בשעה 19:30
במרכז הרוחני וואחת אל סלאם, נווה שלום

יו"ר: פרופ' חנה הרצוג, אוניברסיטת תל אביב; "שוות" לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר בירושלים

דברי הקדמה: פרופ' יהודה שנהב, עורך סדרת הקשרי עיון וביקורת; עורך ראשי של סדרת מפתח, לתרגומים מערבית, הספר האחרון שתרגם: **ילדי הגטו - שמי אדם** מאת אליאס ח'ורי

ד"ר ניהאיה דאוד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אלי אמינוב, פעיל פוליטי

ד"ר איריס אגמון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מגיבה: ד"ר מנאר חסן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החיים העירוניים של רבבות הנשים שחיו בהן. בהיעדר ארכיונים מסודרים לדלות מהם את המידע נעזרת המחברת בשלל אמצעים ובהם ציורים, אפיזודות כתובות ומדוברות, קטעי עיתונות וראיונות עם מי שחיו בערים הפלסטיניות לפני 1948. היא משרטטת את קווי המתאר של מרחבים ציבוריים, תנועות פוליטיות, ארגונים פמיניסטיים, סועדונים ודפוסי פנאי של נשים. אין מדובר בשחזור כרונולוגי ואף לא בשחזור שלם, אלא בליקוט פרגמנטרי מתוך עקבות שהניחה אחריה העיר הנשכחת. (הקשרי עיון וביקורת, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד)

היועצת המדעית של הספר: **פרופ' טובה רוזן**

הכותרת סמויות מן העין מהדהדת את הערים הדמיוניות, הנושאות שמות של נשים, שתיאר מרקו פולו באוזני השליט המונגולי קובלאי חאן בספרו של איטאלו קאלווינו.

הספר **סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות** מציג נשים אמיתיות בערים הפלסטיניות שהיו ואינן עוד. אין זה החיבור הראשון שנכתב על החברה הפלסטינית בתקופה שלפני החורבן; ואולם עד כה תפקידה של העיר כמחוללת חיים ציוויליזציוניים לא הודגש דיו, בין השאר משום שבעת חורבנה של החברה הפלסטינית אבד גם התיעוד ההיסטורי שלה. הספר משיב לחיים את הערים הפלסטיניות שנחרבו ב-1948 ומשחזר את

הכניסה חופשית

האירוע יתקיים באולם היונה הלבנה; לפרטים: 050-7579429